

ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΡΙΚ
«Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στην εποχή της
οικονομικής κρίσης»
4/7/2013

Συν. Γ.Γ. της ΠΕΟ
Φίλε Πρόεδρε του Δ.Σ. του ΡΙΚ
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι
Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες
Αγαπητοί Φίλοι

«Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης». Ο τίτλος αυτός προέκυψε αβίαστα σε εμάς έχοντας υπόψη τις τραγικές συνέπειες των μέτρων που επιβλήθηκαν από την Τρόικα, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τις πρακτικές της. Συνέπειες που πλήττουν βάνουσα τον απλό άνθρωπο, τον εργαζόμενο, και τον οικογενειάρχη. Συνέπειες που ξηλώνουν τον κοινωνικό ιστό και αναδεικνύουν με τη φτώχεια και την εξαθλίωση που δημιούργησαν το πραγματικό πρόσωπο του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Ένα πρόσωπο που στην πλειοψηφία τους τα ΜΜΕ θέλουν να αποκρύψουν πίσω από τους σκοτεινούς θαλάμους των μεγάλων συμφερόντων, της διαπλοκής και της εκμετάλλευσής νομίζοντας ότι θα αποτρέψουν την κοινωνική έκρηξη.

Εάν αυτός είναι ο ρόλος που τάχθηκαν να υπηρετήσουν κάποια ιδιωτικά ΜΜΕ τότε αυτόματα αναζητούμε το αντιστάθμισμα που είναι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

Την ώρα που η οικονομική κρίση, το Μνημόνιο και η Τρόικα φέρνουν στην επιφάνεια τα γεωστρατηγικά συμφέροντα και διαπλέκουν σ' αυτά τη λύση του Κυπριακού Προβλήματος και την εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου, έχει το δικό της ρόλο η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Την ίδια ώρα η ελευθερία έκφρασης, η απρόσκοπτη αντικειμενική πληροφόρηση, η διαφάνεια και η ισότιμη προβολή απόψεων πρέπει να βρίσκουν απήχηση στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Ο καθένας από εμάς διαπιστώνει ότι το επίπεδο της πολιτικής, της οικονομικής, της κοινωνικής και της πολιτιστικής ζωής

του τόπου στις συνθήκες της κρίσης υποβαθμίζεται και καταρρέει. Ο ρόλος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης είναι πέραν από αναγκαίος στην προσπάθεια για αναχαίτιση αυτής της πορείας.

Το Κράτος και η Βουλή είναι τα θεσμικά πολιτειακά όργανα που οφείλουν όχι μόνο να προστατεύσουν αλλά και να ενισχύσουν το ρόλο των δημόσιων ΜΜΕ. Δυστυχώς, οι ενέργειες, οι αποφάσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις, δείχνουν ότι στοχεύουν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι συνεχόμενες τα τελευταία χρόνια μεγάλες περικοπές στους προϋπολογισμούς χωρίς να προηγείται συζήτηση και συμφωνία με το Δ.Σ. δημιούργησαν ασφυκτικό κλοιό γύρω από το ΡΙΚ, ενώ στοχεύουν πλέον στις περικοπές προγραμμάτων, στην κατάργηση θέσεων εργασίας, στους μισθούς και τα ωφελήματα των εργαζομένων.

Εμείς δεν είμαστε ενάντια στο νοικοκύρεμα, την περισυλλογή και την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ΡΙΚ, όμως διαπιστώνουμε ότι μέσα από αποφάσεις και ενέργειες επιδιώκεται η συρρίκνωση του. Δεν είναι τυχαίες οι προτάσεις για απόσυρση του δικαιώματος για την ψηφιακή πλατφόρμα και την απαγόρευση των διαφημίσεων, χωρίς αναπλήρωση της σχετικής απώλειας. Οι θέσεις αυτές έχουν να κάνουν καθαρά με την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και όχι με υποτιθέμενες διορθώσεις «κακώς εχόντων» στο ΡΙΚ. Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού για τους εργαζόμενους που στοχοποιούν κυρίως τους συνεργάτες και χαμηλά αμειβόμενους. Το θέμα της στοχοποίησης των εργαζομένων χρησιμοποιείται πλέον σαν τακτική προκειμένου να περάσουν πολιτικές για το ρόλο του Δημόσιου Τομέα, τις ιδιωτικοποιήσεις και στην προκειμένη περίπτωση τη συρρίκνωση του ΡΙΚ. Εμείς τους καλούμε να κλείσουν τα αυτιά και να συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημα τους υπεράνω των όποιων προσωπικών απόψεων ή πολιτικών τοποθετήσεων.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για τη λύση των προβλημάτων μέσα από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας και της ισότιμης μεταχείρισης.

Θα συνεργασθούμε για τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση της δομής και οργάνωσης του ιδρύματος προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες, για την ενίσχυση του ρόλου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Ταυτόχρονα, θα προστατεύσουμε το θεσμό των εργασιακών σχέσεων, τις ρυθμισμένες σχέσεις και όρους εργασίας καθώς και τις συλλογικές συμβάσεις.

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να εκφράσουμε για ακόμη μια φορά τη συμπάρασταση μας στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και να καταδικάσουμε την απόφαση για το κλείσιμο της. Μας συγκινεί η αντίδραση των εργαζομένων και του λαού που λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας του ρόλου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και ανάχωμα στις αυταρχικές πολιτικές που θυματοποιούν και ρίχνουν στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους.

Το παράδειγμα αυτό πρέπει να λειτουργήσει σαν εργαλείο στα χέρια μας ώστε να αποτρέψουμε τις όποιες φανερές ή έμμεσες προθέσεις να συρρικνώσουν ή ακόμα και να εξουδετερώσουν το ρόλο του ΡΙΚ.

Σε τέτοια περίπτωση θα δεχτούν πλήγμα αρχές και αξίες με τις ανάλογες επιπτώσεις στην κοινωνία και στους εργαζόμενους. Τέτοιες είναι:

- ✓ Οι επιπτώσεις στην πολιτική ζωή έχοντας υπόψη και την ανάγκη για δίκαιη λύση του Κυπριακού Προβλήματος σε μια Κύπρο που ζουν και θα εργάζονται μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
- ✓ Το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και αντικειμενικής πληροφόρησης.
- ✓ Η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η ισότιμη μεταχείριση.
- ✓ Η ποιότητα και το εύρος των κοινωνικών προγραμμάτων.
- ✓ Η προβολή της δραστηριότητας και της καθημερινής ζωής στις πόλεις και την ύπαιθρο.
- ✓ Η συντήρηση της κουλτούρας, της παράδοσης και η προβολή της πολιτιστικής ζωής του τόπου.
- ✓ Το δικαίωμα στην εργασία, οι συλλογικές συμβάσεις και οι ρυθμιστικές εργασιακές σχέσεις.

Τελειώνοντας, θεωρώ αναγκαίο να τονίσω ότι κατά τη γνώμη μας η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση έχει σαν επιπρόσθετο καθήκον τη συντήρηση και ενδυνάμωση του πνεύματος

αγώνα και αντίστασης και σε ότι αφορά το Εθνικό μας θέμα αλλά και σε ότι αφορά την ανάγκη για αποτροπή των πολιτικών της Τρόικας και των Μνημονίων συμπαρατασόμενη με τους άνεργους, τους νέους, τους απλούς ανθρώπους, τους συνταξιούχους και όλα τα στρώματα του λαού που βιώνουν τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης.

Επιδιώκουμε λοιπόν τη συνεργασία των εργαζομένων με τους πολίτες και τη σύμπληξη συμμαχίας και κοινού μετώπου πάλης για την υπεράσπιση του ρόλου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Ευχαριστώ.

Αντώνης Νεοφύτου